

# **zondag 28 april 2024, 09:30 uur**

OPW 575

Psalm 143: 6, 8, 10

Matteüs 5: 1 - 6

LvdK 426: 1, 5

GK Gezang 238

Wilhelmus

## **OPW 575**

Jezus alleen, ik bouw op Hem.  
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.  
Door stormen heen hoor ik zijn stem,  
dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust  
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!  
Mijn vaste grond, mijn fundament;  
dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;  
klein als een kind, in kwetsbaarheid.  
Oneindig veel hield Hij van mij,  
leed om mijn ongerechtigheid.

En door zijn offer werd ik vrij,  
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,  
ontnam de dood zijn heerschappij;  
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,  
leek al zijn macht tenietgedaan.  
Maar, o die dag, dat werd vervuld:  
Jezus, de Heer is opgestaan!

Sinds Hij verrees in heerlijkheid  
ben ik van vloek en schuld bevrijd.  
Ik leef in Hem en Hij in mij;  
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;  
dat is de kracht, waar ik in sta.  
Van eerste stap tot aan de dood  
leidt Hij de weg waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan  
kan mij ooit roven uit zijn hand.  
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;  
in die verwachting houd ik stand.  
In Hem alleen, in Hem alleen!

### **Psalm 143: 6, 8, 10**

Ik strek naar U mijn beide handen.  
Maak in mijn nood mij niet te schande  
voor 't oog van wie mijn ziel benard.  
Als dorstig land, het zonverbrande,  
zo smacht naar U, o HEER, mijn hart.

Laat 's morgens uw genade dagen  
voor ogen die het donker zagen.  
Ik bouw op U en anders geen.  
Wijs mij de weg van uw behagen,  
mijn ziel wacht het van U alleen.

HEER, om uws naams wil, laat mij leven!  
Wil in uw trouw mij niet begeven.  
Verdelg hem die mij lagen legt,  
weersta hen die mij wederstreven,  
want, HEER mijn God, ik ben uw knecht.

## **Matteüs 5: 1 - 6**

### **Bergrede**

**5** <sup>1</sup> Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. <sup>2</sup> Hij nam het woord en onderrichtte hen:

<sup>3</sup> 'Gelukkig wie nederig van hart zijn,  
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

<sup>4</sup> Gelukkig de treurenden,  
want zij zullen getroost worden.

<sup>5</sup> Gelukkig de zachtmoedigen,  
want zij zullen de aarde bezitten.

<sup>6</sup> Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,  
want zij zullen verzadigd worden.

## **LvdK 426: 1, 5**

Zou ik niet van harte zingen Hem die zozeer mij verblijdt?

Want ik zie in alle dingen niets dan zijn genegenheid.

Is de hartslag van het leven

niet de liefde van de Heer?

Liefde draagt hen meer en meer,

die in dienst van Hem zich geven.

Alle dingen hebben tijd,

maar Gods liefde eeuwigheid.

Omdat Gij mijn hart doet branden,  
omdat Gij mij zo bemint,  
hef ik, Heer, tot U mijn handen: Vader, zie ik ben uw kind.  
Wil mij de genade geven,  
U te dienen hier en nu;  
God die liefde zijt, aan U  
vast te houden, heel mijn leven,  
tot ik U na deze tijd liefheb in der eeuwigheid.

### **GK Gezang 238**

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.  
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.  
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming,  
ik bouw op U en ga in uwen Naam.  
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming,  
ik bouw op U en ga in uwen Naam.

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.  
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.  
Toch rijst in mij een lied van overwinning.  
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.  
Toch rijst in mij een lied van overwinning.  
Ik bouw op U en ga in uwen Naam.

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.  
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.  
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan  
in rust met U, die mij hebt voortgeleid.  
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan  
in rust met U, die mij hebt voortgeleid.

## **Wilhelmus**

Wilhelmus van Nassouwe  
ben ik van Duitsen bloed,  
den vaderland getrouwe  
blijf ik tot in den dood.  
Een Prinse van Oranje  
ben ik vrij onverveerd,  
den Koning van Hispanje  
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen  
zijt Gij, o God, mijn Heer!  
Op U zo wil ik bouwen,  
verlaat mij nimmermeer!  
Dat ik toch vroom mag blijven,  
uw dienaar t'aller stond,  
de tirannie verdrijven  
die mij mijn hart doorwondt.